

# compassie



Stichting Compassie

## Jaarverslag 2018

“ Getuigen van Gods liefde in woord en daad

### Colofon

Ons kenmerk

Datum 21 augustus 2019

Auteur hans holtgreffe



## 1. Voorwoord bestuur

Afgelopen jaar was niet alleen een verrassend jaar, maar ook een van vele bemoedigingen. Vluchtelingen kwamen in grote getale uit voornamelijk Iran en vonden bij Compassie een veilige haven en een “warme” ontmoetingsplek.

We zijn dankbaar voor de trouw en inzet van onze –zij het kleine- vrijwilligersteam en voor de geloofsgroei van de mensen die met het evangelie in aanraking kwamen. Enkelingen lieten zich dopen op grond van hun geloof in Jezus

Daarnaast is er ook de moeite die het kost om voldoende vrijwilligers te vinden om de diverse activiteiten te bemensen en iedere keer weer borrelt de vraag op of we het financieel redden om het werk door te zetten op deze mooie locatie aan de Nieuwstad 63? Een woord van dank is hier op zijn plaats voor beide huisbazen die ons het gunnen om voor een redelijke huurprijs het pandje te gebruiken, ook weer in het komende jaar.

Met ingang van 6 september 2018 is Marilène Edelenbosch geen voorzitter meer. Na bijna 3,5 jaar onze stichting gediend te hebben, wensen we haar al het goede voor gezin en werk. We bedanken haar voor haar trouwe inzet en bijdrage voor het werk van Compassie, en haar creatieve en vriendelijke manier van voorzitter zijn.

Compassie heeft zich in het afgelopen jaar kunnen wijden aan het werk wat de Here God ons te doen heeft gegeven op deze mooie plek; namelijk er zijn voor iedere Zutphenaar, maar vooral ook voor de vele vluchtelingen in onze stad met regelmatig de praktische zorg die daar bij komt kijken.

Compassie wil in de komende jaren mensen blijven bereiken, vooral ook mensen die we rekenen tot de ‘zoekers’, mensen op zoek naar zingeving, mensen die zich bewust zijn van het bestaan van God, maar nog niet weten hoe ze God kunnen leren kennen. Maar ook de mensen die niet gezien worden in onze samenleving.

In het beleidsplan Stichting Compassie 2019 – 2021 kunt u lezen hoe wij onze activiteiten willen gaan organiseren en tot uitvoer brengen

Onze huidige financiële armslag is niet groot. Daarbij is volhardend gebed, maar ook voldoende financiële steun nodig om de ambities waar te kunnen maken. We hopen en bidden om meer vrijwilligers, donateurs en middelen, zodat het evangelie in de stad bij steeds meer mensen onder de aandacht komt.

We leven en werken onder Gods genade en vertrouwen op Hem, die weer heeft voorzien in alles wat nodig was. We willen staan in zijn plan voor het werk van Compassie

hans holtgreffe

werker en bestuurslid.

**2. Met dit jaarverslag van Stichting Compassie willen we u vertellen over hoe we in het jaar 2018 als stichting vanuit onze visie hebben gehandeld en wat de vrucht van ons werk is.**

We hebben dat gedaan in de geest van wat staat geschreven in Efeziërs 2: 10,

**“Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.”**

God weet al hoe het werk van Compassie er uit gaat zien, nu en in de toekomst. Aan ons om dat te ontdekken.

Vanuit dit uitgangspunt, en onder aanhoudend gebed en overweging en Zijn stem leren verstaan hebben we ook in 2018 het werk mogen vormgeven.

U kunt de volgende 3 PDF-documenten op onze site openen om dit jaarverslag te lezen.

- Beleidsplan 2019 – 2021 Stichting Compassie
- Verslag van de activiteiten van Stichting Compassie in 2018
- Financieel verslag 2018 van Stichting Compassie