

1. Inleiding

Het nieuwe jaar begon stormachtig met de vele vluchtelingen die na de Kerstvakantie stop toch wel heel graag weer naar Compassie kwamen, voor gezelligheid, een luisterend oor, de Nederlandse taallessen. Maar in het bijzonder om samen weer uit de Bijbel te lezen en te studeren en het geloof met elkaar te delen. Doordat er iedere week zoveel vluchtelingen Compassie bezochten en er zoveel is gebeurd, is dit jaar voorbij gevlogen en kijken we met een dankbaar en goed gevoel terug op 2018.

2. Straatwerk

Op donderdagochtenden gaat Edward op pad om mensen op straat te ontmoeten. Het is dan marktdag in Zutphen. Hij is gedreven om een ieder die het wil horen over de Liefde van de Here God te vertellen. In zijn wandelingen heeft hij vaak bijzondere ontmoetingen, regelmatig ontmoet hij mensen die op zoek zijn naar God, of vragen hebben over het geloof. Het zijn vaak niet veel mensen die hij spreekt soms maar een , soms 4, maar iedere ontmoeting is waardevol om hen dichterbij God te brengen. Soms gaat er iemand mee die wil leren hoe je het evangelie op straat kunt delen, anderen willen een keer mee om te ervaren hoe het werk op straat is. Bezoekers die n.a.v. een gesprek met Edward naar Compassie komen zijn op een hand te tellen, maar er gaan regelmatig mensen naar de Bijbelstudieavonden die hij verzorgd op een andere locatie dan Compassie. En dat aantal groeit in de tijd. Heel bemoedigend.

3. Nederlandse taallessen

Onder de plezierige leiding van Marina Reitsma zijn we na zorgvuldige voorbereidingen in augustus gestart met de taallessen. We doen de combi Taal-Bijbelles. Als startpunt lezen we een Bijbelgedeelte uit een makkelijke Nederlandse vertaling en bouwen van daar uit de spraakoefeningen, grammatica, leesvaardigheid en dergelijke. Het doel is om in een gezellige en ontspannen sfeer, de vluchteling mee te nemen om de Nederlandse taal stapje voor stapje meester te worden. Marina werd daarbij geholpen door een klein team van mede taalcoaches en 3 Iraniërs voor de vertaling. Gemiddeld waren er op deze woensdagochtenden 10 deelnemers.



4. De inloop op de dinsdag- en woensdagmiddag

De bezoekers aantallen zijn gering. Maar het gezegde gaat: 'Niet het vele is goed, maar het goede is veel', n.a.v. [Marcus 12: 41-44](#).

Ieder mens is in onze ogen waardevol voor God en kostbaar en wij willen er iedere week zijn voor een ieder die behoefte heeft aan een gesprekje of wat gezelligheid en aandacht. Gedurende het jaar hadden we 80 unieke bezoekers, waarvan 10 stamgasten die bijna wekelijks bij ons aankomen. De oudste bezoeker is 89 jaar oud en komt met zijn auto van buiten Zutphen steevast op de dinsdagmiddag. Met de mensen praten we over onze interesses en wat ons bezig houdt, maar ook geloofsgesprekken komen regelmatig aan de orde. Soms ook pakken we spontaan de Bijbel op verzoek van een gast en lezen een stuk en gaan daarover in gesprek. Als mensen willen dan kunnen we samen met hen bidden. Ger de man van 89, stelt het op prijs als we kort voor hem bidden voordat hij weer naar huis gaat. Regelmatig wordt er ook een internationaal potje schaak gespeeld of gedamd. Iran meets Holland 😊.

5. Bijbelstudie

We hebben een aantal keren gewerkt met de Jezus-video, een film over het leven van Jezus naar het Lucas evangelie. Een middel wat heel aansprekend is. We kijken de Jezus-film, in stukjes van 20 minuten. Nadien is er groepsgesprek van een uur. Doel is om deelnemers te stimuleren om het Lucas evangelie zelf te lezen in de 6-8 sessies dat we met deze materie bezig zijn als groep. Zo is er ook een



film over het leven van Paulus, waar we via het zelfde principe mee hebben gewerkt. De deelnemers maken op deze wijze kennis met 2 belangrijke personen uit de Bijbel, krijgen de basis mee van het Bijbelse geloof en leren naast het evangelie ook de brieven van Paulus te lezen en het boek Handelingen. Zij leren door te vragen, dat is de stijl waarin we voornamelijk onderwijs geven. In het cirkelschema hiernaast zie je welke 5 deelgebieden in het onderwijs aan de orde komen. Daarnaast leren we de vluchtelingen

dat de Bijbel dus het Oude en het Nieuwe Testament één geheel vormen en niet los van elkaar te lezen zijn en functioneren. Wisselend op de maandagochtend/avond, op wekelijkse basis, gedurende het hele jaar, met gemiddeld 10 deelnemers. Een andere groep kwam bij elkaar voor Bijbelstudie op de woensdagavond met gemiddeld 10 personen en vanaf augustus groeide deze groep tot gemiddeld 20 personen!

In het najaar begonnen we met de donderdagmiddag groep voor de gevorderden. Soms waren er 8 en soms 12 deelnemers. We zijn begonnen met het lezen/bestuderen van de Romeinenbrief: doel was om de diepte van het evangelie beter te begrijpen. Het is bijzonder om te zien hoe leergierig en enthousiast de mensen zijn om meer te leren van Gods Woord en hun verlangen om te groeien in hun geloof en de relatie met hun Hemelse Vader.

Ook hebben veel Iraniërs het les pakket "de Bijbel is Uniek" gevolgd. Daar leren in ze ongeveer 6 studies, hoe de Bijbel is ontstaan, de betekenis en het doel van de Bijbel: God maakt Zijn wil bekend aan de mens en wil de relatie met hem herstellen. Deze lessen worden afgesloten met een toets en dat vindt men best spannend 😊.

Tijdens de sessies is er ruim de tijd om vragen te stellen en wordt een interactieve wijze van lesgeven gestimuleerd, zodat men leert door zelf te ontdekken en de Bijbel aan het woord te laten. Vergelijk tekst met tekst is het devies. Het waren leerzame momenten, ook voor de docent.

6. Bidstonden

Een goed moment in de week is om met elkaar als team, samen met anderen te bidden voor stad, land, onze zieken, de politiek, de (vervolgde) kerk en de vluchtelingen. We doen dit op de donderdagochtend van 9.00-10.45 uur. Een vast gebedspunt is ook Israël, daarmee drukken we onze verbondenheid en liefde uit voor het Joodse volk. Egbert Enserink leidt deze activiteit, we lezen iets uit de Bijbel ter inspiratie en zingen God de lof toe. We ervaren het als een rustpunt in de week en een moment van reflectie en bezinning op leven en werk. Kostbaar!

7. Samen eten

Niets verbindt zo als samen een heerlijke maaltijd genieten in een rustige en ontspannen sfeer. Dat is ook het idee bij deze activiteit. Als laagdrempelige activiteit zijn we in 2017 begonnen met de Lunch op donderdagmiddag. Goede gesprekken, bijna op wekelijkse basis met gemiddeld 4-6 gasten aan tafel. We zijn hiermee voor de zomervakantie mee gestopt vanwege matige animo en krapte in ons vrijwilligersteam. Gemiddeld kwamen er 4-6 gasten.



Met de Iraniers zijn we half oktober begonnen op de maandagavonden met een warme maaltijd, een “Pot Luck”; ieder kookt thuis een gerechtje, of neemt iets te drinken of een toetje mee en op deze manier stel je met elkaar een heerlijke dis samen. Heel gezellig, vaak wel lekker, verbindend en ontspannen om met elkaar te doen.

8. Samen Bijbellezen

Na de tijd van gebed is er de mogelijkheid voor iedereen om aan te sluiten om samen een uurtje uit de Bijbel te lezen.

Voor een ieder die in de rust wat langere stukken uit de Bijbel in eens wil lezen in groepsverband. Je mag ook luisteren natuurlijk en achteraf delen we kort over wat er gelezen is. Het is niet bedoeld als Bijbelstudie. We zijn half september begonnen met het boek Openbaring en hebben dit in december bijna uit kunnen lezen.

9. Highlights

- ❖ Said die in de mei maand in 3 dagen leert fietsen, en daardoor van zijn logeer adres in Hummelo, regelmatig zelfstandig naar ons pandje kan fietsen om activiteiten te volgen.
- ❖ Een prachtige avond die 16^e mei, waar voelbaar de Heilige Geest doorwerkt in de harten van de mensen na de Bijbelstudie en Mohi hele goede en rake antwoorden gaf die de groep bemoedigden en inspireren.

- ❖ Persoonlijke Bijbelstudie met een 3 verschillende mannen; verdiepend, verhelderend, bemoedigend!
- ❖ Een groep van 7 Iraniërs trainen bij mij thuis als voorbereiding op hun interview met de IND. Spannend, warm, hoopgevend.
- ❖ Dooponderwijs met 2 Iraanse broers op een 3-tal vrijdagochtenden in juni. Levensveranderend!
- ❖ De lunch met de huisbazen, met een van hun vrouwen, ons team en 2 vluchtelingen op 6 december. Visie van Compassie en ervaringen van de werkvloer gedeeld. De situatie van de stichting toegelicht en om support gevraagd voor het komende jaar, dat positief werd ontvangen. Het getuigenis van de 2 Iraniers...als hartverwarmend en indrukwekkend ervaren door de aanwezigen.
- ❖ Een openhartig en verhelderend gesprek met Sarah, een ex-Moslim vrouw, over de Liefde van de God van Abraham, Izaak en Jacob. Zij had veel vragen en we gingen met blijdschap weer uit elkaar die decemberdag.
- ❖ De start van het nieuwe seizoen op 8 augustus na de Zomerstop. Maar liefst 22 enthousiaste deelnemers voor de Bijbelstudie, dit zette de toon voor de rest van het jaar!
- ❖ Heel bijzonder was de retraitsdag op 30 augustus, ons door Evan Zwakke als team aangeboden in Baak.
Hij stak ons een hart onder de riem, en heeft ons onderwezen hoe we op een Bijbels visionaire manier opnieuw in ons werk konden staan. Dat was verfrissend en gaf ons goede hoop en kracht om verder te gaan met het werk van Compassie. Het team gaf terug dat het gebracht werd op een liefdevolle , inspirerende en opbouwende wijze.

SHALOM.